

DE ANTWOORDEN VAN DE BASISROUTE:

Op pagina 3 vind je de antwoorden van de extra lus

CANADAPLEIN

Vraag: Zie jij de spoken? Hoeveel tel je er?

Antwoord: Het zijn 3 spoken

GOUDEN DUIVEN

Vraag: Hoeveel gouden duiven zie jij op het dak van het Stedelijk Museum?

Antwoord: Het zijn 2 gouden duiven.

VAN DER MEY

Vraag: Weet jij waar Van der Mey de briefjes verstopt had? In zijn schoenen, zijn rugzak of zijn polsstok?

Antwoord: Hij verstopte de briefjes in zijn polsstok

LANGESTRAAT

Vraag: kun jij zien wat zijn beroep was? Tip: Kijk boven de deur!

Antwoord: Rechter.

Er staat een tegel met een weegschaal op de gevel (hij dacht goed na over de straffen) en een tegel met boeken (om aan te geven dat hij heel geleerd was).

GEDEMPTE NIEUWESLOOT

Vraag: Weet jij waar het vrouwenhofje is? (Niet in deze straat!)

Antwoord: Het hofje van Splinter op het Ritsevoort.

Daar loop je bij de extra lus langs als je van de Grote Kerk naar de Paardenparade loopt!\

KUSSENDE KAASMEISJE

Vraag: Zie jij nog een kaasmeisje in de omgeving? Tip: kijk omhoog!

Antwoord: Naast het beeld op een schilderij op het pand van Jong Belegen.

GEWELFDE STENENBRUG

Vraag: Hoeveel kinderen denk jij dat er op het beeld staan? Hoeveel hoeden tel jij? En brillen?

Antwoord: Het zijn 28 kinderen!

HUIS LEEUWENBURG

Vraag: Wat valt je op aan de leeuwen?

Antwoord: Als je goed kijkt zie je dat de leeuwen zijn afgekeerd van het wapen. Door de leeuwen met hun achterwerk naar het wapen te plaatsen, beledigde Leeuwenburg de stad. Maar nooit is de gevel aangepast waardoor de gevel tot op heden nog uitsteekt voor die van de burens langs.

VISBANKEN

Vraag: Wat denk jij dat de beelden voorstellen?

Antwoord: Het zijn een visserman en -vrouw in Egmondse klederdracht.

Leuk weetje: De vrouw heeft een kanis op haar rug, zo heet de mand. Bij 'een klap voor je kanis' krijg je dus niet een klap voor je kop, maar tegen de mand. Zo raak je natuurlijk uit balans en val je! Al je verkoopwaren liggen op de grond...

PLATTE STENENBRUG

Vraag: Op welke horecapanden spot jij de dieren? Tip: kijk aan beide kanten van het plein én omhoog!

Antwoord: Ons Café Het Kantoor en Café de Amstel

HEKELSTRAAT

Vraag: Welke dieren herken jij?

Antwoord: Een koe en een stier

HUIS MET DE KOGEL

Vraag: Zie jij de kogel zitten? Waarvandaan denk jij dat er is geschoten?

Antwoord: De kogel zit in de linkerhoek van de gevel

HUIS MET DE SCHOPJES

Vraag: Kun jij aan de hand van de gevelsteen zien wat hier vroeger gemaakt werd? (Tip: het was geen pizza!)

Antwoord: Op de gevelsteen zie je drie schopjes (of scheppen) die werden gebruikt in het bakkersambacht. Het waren 'koekenbakkers'.

PIETERSTRAAT

Vraag: Welke van deze koppen is denk jij van Graaf Willem II?

Antwoord: Graaf Willem II is links afgebeeld. Rechts staat zijn zoon Graaf Floris V.

WAAGPLEIN

Vraag: Zie jij weer twee gouden duiven op het Waaggebouw?

Antwoord: Linksboven het beeld van de kaashandelaren zie je de duiven zitten

Vraag: Op het beeld van de kaashandelaren staan ook kazen, hoeveel tel jij er?

Antwoord: Het zijn 16 kazen op het beeld. Als je de kaas op de grond meetelt, zijn het er 17!

GROTE SINT LAURENSKERK

Vraag: Kun jij zien waar de twee overgebleven beelden staan? (Tip: kijk ook omhoog!)

Antwoord: Helemaal bovenin aan de zijkanten van de kerk staan nog de beelden van de heilige Laurentius en de heilige Matthias. Deze beelden stonden zo hoog, daar konden ze niet bij!

DE ANTWOORDEN VAN DE EXTRA LUS:

DE PAARDENPARADE

Vraag: weet jij hoe dit paard genoemd wordt?

Antwoord: Het paard heet Adam. Door het werk niet alleen een titel, maar ook een naam te geven, wordt het een persoon en inwoner van de stad

BOSBOOM-TOUSSAINT

Vraag: welk kledingstuk was haar bijnaam bij vrienden en familie?

Antwoord: Trui van Truitje

ALKMAARDER HOUT

Vraag: In maart 2020 is de bloemenklok herplant met viooltjes. Hoeveel viooltjes denk jij dat hier passen?

Antwoord: Het zijn wel 25.175 viooltjes!

STADSBOERDERIJ DE HOUT

Vraag: heb jij bij de Kabouterhoek de grote houten kabouter gespot?

Antwoord: De grote houten kabouter vind je aan de rand van de Kabouterhoek, vlakbij de ingang.

MET DANK AAN STADSGIDS ALKMAAR

Deze route is uitgestippeld in samenwerking met Alexandra, beter bekend als Stadsgids Alkmaar.

Heb je na deze wandeling nog geen genoeg van Alkmaar? Of ben je benieuwd naar de mooiste en meest fotogenieke, bijzondere, historische, moderne plekjes in Alkmaar? Stadsgids Alkmaar neemt je graag mee op pad!

Alexandra kent bijzondere plekjes, die je normaal gesproken misschien niet eens ziet. Ze vertelt je graag meer over de geschiedenis van Alkmaar en deelt verhalen die schuilgaan achter de prachtige gevels.

Wil je ook een stadswandeling maken? Boek hem bijvoorbeeld via stadsgidsalkmaar.nl.